

GOEDEMORGEN

(Buongiorno in olandese)

Goedemorgen, nieuwe dag,
Ik wil je nu begroeten,
voor iedereen een lach,
Die ik zal gaan ontmoeten.
Dag kinderen op straat,
al spelend, lopend.
En wie met zijn gepraat,
mij smoesjes wil verkopen

Dag sneeuw onder de zon
Dag wilde zeeën,
Dag mensen op de fiets,
alleen of met tweeën
Dag aan wie nog niet weet,
wat 'ie moet denken.
Aan wie het niet vergeet
vreugde te schenken

**De wereld lijkt nu te stralen
Zelfs al de drukte,
de trein die 'k moest halen.
Alles heeft mooiere kleuren,
de liefde, laat in mijn leven iets...
iets nieuws gebeuren.**

Goedemorgen zuid en noord,
en oost en west tezamen.
Aan ieder die zich stoort,
Aan bloemen voor de ramen.
Wie koning meent te zijn,
of liever niets is.
Wie zingt voor groot of klein,
Aan de politie.

Dag aan al wat er is.
Wat nog moet komen.
aan wie alleen maar lust
Spek met wat bonen.
Of plakjes Goudse kaas
Wel dik gesneden
Aan wie eenvoudig leeft
Maar wel tevreden

**De wereld lijkt nu te stralen
Zelfs al de drukte,
de trein die 'k moest halen.
Alles heeft mooiere kleuren,
de liefde, laat in mijn leven iets
nieuws gebeuren.**